

Ooit had ze een bloemenwinkel, maar inmiddels houdt **FEMKE VOS DE WAEL** zich exclusief met planten bezig in haar stadstuinwinkel in Middelburg. Daar verkoopt ze niet alleen groen, maar runt ze ook een hotel - voor planten en straks ook voor mensen: 'Overnachten in een oerwoud, supertof toch?'

Tekst Jacqueline van Wetten / Fotografie Michel Claus

100% plantaardig

'Er komt plak van mijn plant. En er zit ook wit spul op de bladeren. Wat kan dat zijn?' 'Beestjes. Dat zijn luizen', stelt Femke Vos de Wael, eigenaresse van PLANTaardig in Middelburg. Terwijl ze de vrouw helpt met een cadeaubon adviseert ze om de bladeren met een wattenstokje of keukenpapier gedrenkt in olijfolie schoon te maken. 'En haal de plant weg bij de andere planten. Anders zit de luis straks overal.' Als Femke even later een plant aan het inpakken is voor een andere klant vertelt die enthousiast over haar reuzenbladbegonia. 'Ik heb 'm nog van mijn moeder geërfd, maar hij deed nooit zoveel. Een tijdje geleden zag ik hier in de winkel dezelfde plant in het groot. Nu heb ik 'm verpot, dus ik ben benieuwd of hij gaat groeien. Elke keer als ik 'm zie, word ik er blij van.' Een derde klant, een man die gehaast de stadstuinwinkel binnenkomt, loopt met een speurende blik tussen het groen door op zoek naar bloemen. Die heeft Femke niet. Ze verwijst hem naar Bloemen van Koen op de markt.

Twintig jaar geleden had ze wel bloemen. Op haar achtste startte ze het bedrijf Plantaardig Verantwoord dat bloemwerk maakte op bestelling. Een jaar later opende ze in Goes een bloemenwinkel. Na zes jaar moest ze noodgedwongen stoppen vanwege acute reuma in haar handen. 'Ik was jong en dag en nacht aan het werk. Ik vond het moeilijk om dingen uit handen te geven. En nu moest ik stoppen met wat ik het liefst deed. Iedere dag binden zat er niet meer in.'

Op zoek naar licht en ruimte

Het idee om de bloemenwinkel om te vormen naar een plantenwinkel sluimert al

wel, maar: 'Planten waren op dat moment nog niet zo'n must have voor het interieur als dat ze nu zijn. Bovendien hebben planten licht en ruimte nodig. Mijn bloemenwinkel in Goes was daar echt te klein voor.'

Ze gaat vervolgens in Middelburg werken in café-restaurant Vriendschap en opent in 2004 ontbijtcafé Artistiek Ontbijt, Ontwerp & Wonen waar alles te koop is, ook het interieur. Met een omgebouwde Engelse paardentruiter 'Kraam 913' rijdt ze in 2009 Brabantse en Zeeuwse weekmarkten af om bijzondere interieurspullen te verkopen. En als in maart 2014 haar zoon Lieven geboren wordt, geeft haar dat zoveel energie dat ze haar oude droom weer oppakt: met Lieven in de draagzak gaat ze op zoek naar een ruimte waar ze een plantenwinkel kan starten. 'Mijn echte passie ligt toch bij de natuur. Het creëren met levende materialen, en ook de vergankelijkheid ervan, dát vind ik het mooist en het meest interessant.'

Achter de markt in Middelburg in de Zusterstraat, een straat die je moet weten te

'Als klanten iets anders dan mijn terracotta potten willen, nemen ze gewoon hun eigen pot mee'

vinden, valt haar oog op een groot pand. In eerste instantie trok de kunststof pui haar niet echt aan, maar de grote ruimte erachter klopt helemaal. 'Door de lichtkoepel open te gooien en in de achtergevel een groot raam te plaatsen kon ik de winkel veel lichter maken. Bovendien was er een aparte kamer en zelfs nog een slaapkamertje voor Lieven. Dat trok me over de streep.'

De pui schilderde Femke zwart. 'Het lijkt nu alsof die van metaal is, dat geeft een heel andere uitstraling.' De winkel richtte ze in met hout, metaal, beton en planten, heel veel planten. 'Alles draait hier om de planten met niet te veel fratsen ernaast. Ze staan allemaal in terracotta potten van Den Daas. En als klanten iets anders willen, dan nemen ze hun eigen pot of schaal gewoon mee en zet ik de planten er voor ze in.'

Over alle planten weet Femke iets bijzonders te vertellen. 'Ik ken de kwekers, kom bij ze over de vloer en weet of ze duurzaam telen ook al hebben ze misschien alle certificaten niet. Dat is voor mij ook niet het belangrijkste. Mij gaat het erom dat kwekers hun hart en ziel leggen in hun product.'

Zuinige Zeeuwen

Naast de verkoop van planten is Femke druk met een aantal bijzondere diensten. Zo runt ze een plantenhôtel dat tijdelijk onderdak verleent aan planten waarvan de eigenaren op vakantie of aan het verhuizen zijn. Met die service trekt ze zelfs gastplanten uit Amsterdam.

Ook verleent ze asiel aan planten die noodgedwongen het huis uit moeten. 'Vooral



Femke: 'Klanten komen speciaal voor mij naar Middelburg. Daar ben ik blij mee en trots op.'



Voor een beurspresentatie van Vitro Plus ontwierp Femke een zwarte kas die nu op een prominente plek in haar winkel staat.

oudere mensen vinden het plantenasiel fantastisch. Als ze kleiner gaan wonen haal ik alles op en dan bekijken we samen op een later tijdstip wat ze weer terug willen nemen.' Vaak mag de helft van de planten - 'waaronder unieke exemplaren in vormen die je als bloemist nooit kunt kopen' - bij Femke blijven. In ruil krijgt de eigenaar van de planten een waardebon, 'al zeggen sommigen dat dat niet hoeft.' Femke verplant en verzorgt de planten bij haar thuis. En als ze weer in goede conditie zijn, komen ze in de winkel te staan.

De klanten, lokale Zeeuwen en toeristen, reageren nogal verschillend als Femke zo'n plant verkoopt en het asielverhaal erbij vertelt. Mensen uit de Randstad zijn laaiend enthousiast. 'In de vakantieperiode laden die hun auto vol. Natuurlijk speelt daarbij ook mee dat mijn planten relatief goedkoop zijn in vergelijking met wat planten kosten in de Randstad.' Zeeuwen reageren terughoudender. Die moeten er soms aan wennen dat een plant al bij een andere eigenaar heeft gestaan. 'Maar als ik dan vertel dat ik er zorg in heb gestoken, is het ook goed.'

Dat Zeeuwen zuinig zijn is een cliché, maar waar, denkt Femke. 'Het nuchtere spreekt me wel aan. Het is een uitdaging om met ze om te gaan. Vertrouwen is hier belangrijk. Als ze je eenmaal kennen, komen ze. Ik had een bloemenzaak in Goes en die klanten komen nu speciaal voor mij naar

'Mijn plantenasiel is ideaal voor oudere mensen die kleiner gaan wonen'

Middelburg. Daar ben ik blij mee en trots op.'

De stadstuinwinkel bestaat nu drie jaar en biedt zoveel werk dat Femke twee medewerkers in dienst heeft. 'Groter worden hoeft voor mij niet. Ik wil behouden wat ik heb opgebouwd en kunnen meegaan in nieuwe ontwikkelingen.' Want vernieuwen en bijzondere dingen bedenken en maken, dat is waar de ondernemster veel plezier aan beleeft. Ze wijst op een klein, witgeschilderd pand tegenover haar winkel. 'Aan de achterkant van die garage zit een tuin die ik heb gekocht. In het voorjaar ga ik daar een écht plantenhotel beginnen waar gasten middenin de stad kunnen overnachten in een oerwoud van planten, met als extraatje een buitendouche in de tuin. Supertof, toch?' 🌿

Bedrijfspaspoort

Start november 2014

Eigenaar Femke Vos de Wael

Oppervlakte 140 m²

Doelgroep plantenliefhebbers, lokale Zeeuwen en toeristen

Medewerkers twee

Locatie centrum stad

Verzendorganisatie geen

Website plantaardigmiddelburg.nl

🌿 TIPS VAN FEMKE

1. Laat geld geen drijfveer zijn. Ik moet van de zaak rond kunnen komen, maar ik doe mijn werk vooral omdat ik ervan hou.
2. Wees vernieuwend. Koop niet klakkeloos alles op de veiling. Mensen komen vooral naar mijn zaak omdat ze er planten vinden die anders zijn.
3. Bied kwaliteit. Ik word blij als mensen zeggen: jouw planten doen het altijd goed. Sommige zaken verkoop ik niet in de winkel omdat ik teleurstellingen wil voorkomen.



Femke: "Alles draait hier om de planten met niet te veel fratsen ernaast."



Plantaardig verkoopt naast planten ook bijzondere terrariums.



Alle planten staan in terracotta potten van aardewerkfabriek Den Daas uit Aalsmeerderbrug.



Femke koopt planten van lokale kwekers en rijdt om de week naar Waterdrinker en Dobbe.